



speciaal voor jongeren

De Wereldnieuws krant

Uitgave Lectoraam Contact Schiedam. Iedere 1^{ste} zaterdag v.d. maand (m.u.v. aug.)
ter hoogte v.d. Grote Kerk. Reacties: contactwerk@filternet.nl of tel. 010-4705435 / 4267191

Kinderen luisteren naar het Wereldnieuws

(van onze verslaggever)

Vorig jaar kwamen op veel plaatsen in ons land duizenden kinderen en jongeren bij elkaar om te luisteren naar het Wereldnieuws. Misschien denk jij bij Wereldnieuws aan oorlogen, natuurrampen of berichten over mensen die heel bekend zijn. Maar over zulk nieuws ging het niet.

Het ging over Wereldnieuws dat voor ieder mens bestemd is. Of je nu jong bent, of oud, jongen of meisje, man of vrouw. Het was trouwens al Wereldnieuws ver voordat wij geboren werden. En het zal ook altijd Wereldnieuws blijven.

In deze krant lees jij, in de vorm van krantenartikelen, wat al die kinderen en jongeren te horen hebben gekregen. Want het Wereldnieuws is ook voor jou bestemd. Wij hopen dat dit nieuws ook jou blij maakt!

Tien vogels gevlogen

(van onze verslaggever)

Opa Burger zal niet blij zijn als hij terugkomt van vakantie. Zijn buurjongen Kees, die tijdens de vakantie voor de vogels mocht zorgen, is ook niet blij. Hij vindt het heel moeilijk om aan opa te vertellen wat er gebeurd is.

Buurjongen Kees vertelt dat hij opa Burger al lang helpt bij het verzorgen van zijn vogels in de tuinvolière. Omdat hij altijd goed hielp, en precies weet waar hij op moet letten, had opa hem gevraagd om tijdens zijn vakantie voor de vogels te zorgen. Kees was er maar wat blij mee geweest dat hij dat mocht doen. Maar nu...



Op woensdagmiddag, toen hij naar

de volière wilde gaan, vroeg een klasgenoot of hij mee mocht. Hij had het al vaker gevraagd, maar Kees had steeds "nee" gezegd. Opa had namelijk gezegd dat hij geen andere kinderen mee mocht nemen in de volière.

Omdat zijn klasgenoot bleef aandringen, en beloofde om rustig te zijn en goed naar hem te luisteren, had Kees tenslotte zijn klasgenoot mee laten gaan. Hij heeft daar nu spijt van. De jongen had namelijk helemaal niet goed naar hem geluisterd. Hij had de deur niet goed achter zich dichtgedaan. En omdat hij de jonge vogels in het nest graag wilde zien, had hij zomaar ineens hard in zijn handen geklapt om de vader en moeder vogels van het nest te krijgen. De vogels waren van schrik opgevlogen. En nog erger, tien van hen vlogen naar buiten door de niet goed gesloten deur.



Wereldnieuws

(van onze verslaggever)

Misschien heb jij ook wel eens iets gedaan waardoor je andere mensen verdrietig of boos maakte. Je kon het niet meer goed maken. Je bent er misschien nog verdrietig of bang om.

Weet je dat de eerste mensen op de wereld zich ook opeens heel verdrietig en bang hebben gevoeld?

Weet je waarom? Omdat ze God, hun Schepper, ongehoorzaam waren geweest. Hij had hun de weg gewezen om voor altijd in vrede en geluk te leven. Samen met Hem. Maar ze hadden zich door Zijn vijand laten ompraten om dát te doen, waarvan God gezegd had: "Doe dat niet!"

Toen dat gebeurd was, was er opeens een kloof tussen God en de mensen. De mensen durfden niet meer met God te praten en verstopten zich voor Hem.

Maar..., dit is het **Wereldnieuws** waar je in deze krant meer van leest: God zei niet: "Eigen schuld, je zoekt het nu zelf maar uit!" Nee, God kwam naar de mensen toe die zich voor Hem verstopt hadden en zei: "Ik zal Mijn Zoon naar de aarde zenden. Hij zal jullie verlossen van alle ellende die door jullie zelf in de wereld gekomen is."

Dat nieuws is ook voor jou!

Waar dit nieuws vandaan komt

Dit nieuws is geen 'er was eens' verhaaltje. Het is ook niet door mensen bedacht. Dit nieuws komt van God Zelf. En Hij heeft er door middel van mensen voor gezorgd dat ook wij, na zoveel eeuwen, het mogen weten: door de Bijbel.

Weet jij trouwens dat de Bijbel ook wel 'Gods brief

voor jou' wordt genoemd?! Wij hopen dat ook jij deze brief leest, of gaat lezen. Aan het eind van ieder krantenstukje staan hoofdstukjes uit de Bijbel genoemd waar je meer kunt lezen over het **Wereldnieuws**. Als je het moeilijk vindt om in de Bijbel zelf te lezen, begin dan eens met het lezen van een kinder- of jeugdbijbel.

Meer over het **Wereldnieuws van de schepping kun je lezen in:**

- ☐ Genesis 1 en 2;
- ☐ In Genesis 3 lees je over de ongehoorzaamheid van de mensen waardoor er allerlei verdrietige dingen in de wereld gekomen zijn. Maar het mooie is, dat God toch voor ons wil blijven zorgen. Dat lees je ook in dat hoofdstuk.

Wereldnieuws

iedereen die moet het weten.
Haal je vrienden en familie
en de hele klas erbij.
Wereldnieuws
dat er Iemand is gekomen
Die graag bij ons wil wonen
en Die houdt van jou en mij!

Engel brengt geboorte bericht

Herders vinden beloofde Verlosser in stal

(van onze verslaggever)

BETHLEHEM - In de afgelopen nacht hebben herders die de wacht hielden bij hun schapen, iets heel bijzonders meegemaakt. Zij kregen van een engel van God de boodschap dat de door God beloofde Verlosser geboren is.

De herders vertelden dat zij gewoon, net als iedere nacht, de wacht hielden bij hun schapen. Alles was rustig. Totdat... alles anders werd!

Opeens was er iemand bij hen. Geen mens, maar een engel van de Heere. De heerlijkheid van God straalde van de engel af op de herders. Het was zo mooi, maar ook vreemd. De herders durfden

niet naar de engel te kijken. Wat zou er gaan gebeuren?

Maar de engel zei dat ze niet bang hoefden te zijn. Hij kwam hen namens God een blijde boodschap brengen. "De beloofde Verlosser, Christus, de Heere, is geboren. In Bethlehem." Ze kregen ook te horen waar ze de Verlosser konden

vinden en waaraan ze Hem konden herkennen. "Hij is in doeken gewikkeld en ligt in een voederbak van de dieren."

Toen de engel uitgesproken was gebeurde er nog iets wonderlijks. Opeens was de lucht vol met engelen die een loflied zongen voor God: "Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij de mensen van het welbehagen."

Toen de engelen weer teruggegaan waren naar de Hemel, besloten de herders meteen naar



Bethlehem te gaan. Zij wilden maar wat graag de geboren Verlosser zien.

In de stal van Bethlehem vonden zij Hem. Samen met Zijn moeder Maria en Jozef, die in opdracht van de Heere God met Maria voor Hem zorgen mag.

Ook Maria en Jozef waren blij over wat de herders hen vertelden. Vanwege de opdracht van



keizer Augustus hadden zij van Nazareth naar Bethlehem moeten reizen. Ook al kon het Kindje dat Maria verwachtte ieder moment geboren worden.

Toen ze in Bethlehem aankwamen konden ze nergens een plaats vinden om te slapen. Zo waren ze in de stal terecht gekomen waar diezelfde nacht de Verlosser geboren werd.

Maar nu wisten ze opnieuw zeker: "God is met ons. Hij zal voor ons en voor Zijn eigen Zoon zorgen. Wat er ook gebeurt!"

Meer over het Wereldnieuws van deze geboorte kun je lezen in:

Lukas 1 vers 26 t/m 38: Maria krijgt bezoek van een engel;

Mattheüs 1 vers 18 t/m 25: Jozef krijgt een droom met een bijzondere boodschap;

Lukas 2 vers 1 t/m 21 : De geboorte van de Verlosser;

Lukas 2 vers 22 t/m 39: Simeon en Anna zeggen heel bijzondere dingen over Jezus.

Nieuw teken van Gods Koninkrijk

Jezus geeft vijfduizend mensen te eten

(door Lukas)

BETSAÏDA Toen rabbi (meester/leraar) Jezus de mensen voor het eerst vertelde dat het Koninkrijk van God dichtbij hen gekomen was, zei Hij: "Jullie moeten je niet zo druk maken over je eten, kleding of geld. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Als je dat gevonden hebt, dan heb je een schat die zijn waarde nooit zal kwijtraken. Ook zul je ontdekken dat God aan je geeft wat je nodig hebt."

De mensen die naar Betsaïda gekomen waren om meer van Jezus te horen en te zien, zagen een stukje van deze belofte werkelijkheid worden.

Sinds Jezus in het openbaar is gaan vertellen over het Koninkrijk van God, en alle mensen uitnodigt om dat Koninkrijk te zoeken, komen veel mensen naar Hem toe. Ze willen horen wat Hij vertelt en zien wat Hij doet. Want Jezus maakt

ook zieke mensen beter en verlost mensen ook van boze machten. Altijd weer neemt Jezus de tijd voor al die mensen.

Ook gisteren toen wel vijfduizend mensen naar Hem toekwamen nadat Zijn discipelen (leerlingen)

in hun steden en dorpen over het Koninkrijk van God verteld hadden en in de Naam van Jezus zieke mensen beter hadden gemaakt.

Vol liefde en geduld vertelde Jezus aan al die mensen over het Koninkrijk van God. Het was zo fijn, dat niemand er erg in had dat het al laat in de middag was geworden. Hoog tijd om voor het donker werd, een slaappleats te zoeken en eten te kopen.

De discipelen, die van Jezus hadden mogen uitrusten van hun werk, hadden het wél in de gaten. Ze gingen naar Jezus en zeiden tegen Hem dat Hij de mensen maar het beste weg kon sturen. Maar Jezus had een ander plan. Hij gaf Zijn discipelen de opdracht om al die mensen eerst eten te geven. De discipelen begrepen niets van deze opdracht. Het enige wat zij aan Jezus konden geven waren vijf broden en twee vissen. Gekregen van een jongetje. Maar dat was toch eigenlijk niets als je dat moest gaan verdelen onder vijfduizend mensen!

Voor Jezus was dit echter genoeg. Zijn discipelen kregen de opdracht om al de mensen in groepen van vijftig in het gras te laten gaan zitten. Toen dat gebeurd was nam Hij de broden en vissen, richtte Zijn ogen naar de hemel, sprak de zegen uit over het eten, brak het brood en deelde de



vissen.

In stille verwondering zagen de mensen hoe de vijf broden en twee vissen in Jezus' handen tot een overvloed aan eten werd. Zoveel zelfs, dat er nog twaalf manden met eten over bleven!

Meer over het [Wereldnieuws](#) van deze wonderbare spijziging kun je lezen in:

Lukas 9 vers 1 t/m 6: de leerlingen van Jezus krijgen de opdracht om aan de mensen over het Koninkrijk van God te vertellen;

Lukas 9 vers 10 t/m 17: de wonderbare spijziging ;

Mattheüs 6 vers 19 t/m 34: God wil voor jou zorgen.

Blijde boodschap klinkt in nieuwe gelijkenis God zoekt verloren schapen

(door Lukas)

JERUZALEM - Opnieuw heeft rabbi Jezus een aantal gelijkenissen verteld. Aanleiding was het gemopper van de Farizeeën en Schriftgeleerden die het maar vreemd vinden dat Jezus met mensen omgaat die allerlei geboden van God overtreden hebben.

In de eerste gelijkenis vergeleek Jezus deze mensen met verdwaalde schapen die Hij op wil zoeken om hen weer bij God terug te brengen!

De gelijkenis was kort. Eigenlijk was het gewoon een vraag. “Stel je eens voor dat je een kudde van honderd schapen hebt. Je bent de hele dag met je kudde op stap geweest zodat de schapen konden eten en drinken. Je hebt goed opgelet dat alle schapen bij elkaar bleven. Maar... als je 's avonds bij de stal komt, en de schapen telt terwijl ze de stal binnen gaan, dan blijkt je toch één schaap te missen! Wat doe je dan?

Dan laat je toch zeker de negenennegentig schapen in de stal achter, en dan ga je toch op zoek naar dat ene verloren schaap?

En als je dat schaap vindt, dan ben je toch heel blij? Dan til je het op en draag je het op je schouders veilig naar de stal! En... je viert feest! Samen met je vrienden en burens!

Zo is het nu ook met God. Hij heeft er verdriet van dat de mensen bij Hem weggelopen zijn en verkeerde dingen zijn gaan doen. Hij weet ook dat de mensen daar ongelukkig door zullen worden. God zegt niet “Eigen schuld hoor, had je maar beter naar Mij moeten luisteren.” Nee, Hij heeft Zijn Zoon als een herder naar de aarde gezonden om de mensen, die vergeleken worden met verloren schapen, te zoeken en hen veilig bij God terug te brengen. Door de Bijbel komt Jezus ook naar jou toe en wijst Hij jou de Weg naar God. Wat doe jij daarmee? Verstop jij je voor de Goede Herder? Of laat jij je door Hem terugbrengen naar God? Hij is blij als een zondaar, iemand die niet naar God wil luisteren, terugkomt naar Hem. Als dat gebeurt, is er feest in de Hemel!”



De gelijkenis doet ons ook denken aan de woorden die Rabbi Jezus een andere keer gezegd heeft:
"Ik ben de goede Herder. De goede Herder zet Zijn leven in voor de schapen."

Meer over het Wereldnieuws dat verdwaalde schapen gezocht worden en terug mogen komen bij God:

Lukas 15 vers 1 t/m 7: het verloren schaap;
Lukas 15 vers 8 t/m 10: de verloren penning;
Lukas 15 vers 12 t/m 32: de verloren zoon;
Johannes 10 vers 11 t/m 18: Over de goede Herder.

Verdriet wordt blijdschap

Jezus is opgestaan uit de dood!

(door Lukas)

JERUZALEM - Wat waren de volgelingen van rabbi Jezus verdrietig toen Jezus gevangen genomen werd en enkele dagen later stierf aan het kruis. Bang zaten ze thuis bij elkaar achter gesloten ramen en deuren. Hoe kon dit toch gebeuren?

Eerst hadden de mensen Jezus als koning toegejuicht. Maar toen ze ontdekten dat Hij hen niet van de Romeinse bezetter ging verlossen, toen lieten ze zich opeens door de vijanden van Jezus ompraten om te roepen dat Jezus gekruisigd moest worden.

Maar de volgelingen van Jezus waren iets vergeten. Tijdens Zijn leven had Jezus al gezegd dat Hij zou sterven aan het kruis. Maar ook, dat Hij na drie dagen zou opstaan uit de dood.

Rabbi Jezus stierf niet zomaar. Hij droeg de straf die de mensen verdiend hebben door bij God weg te lopen. Daardoor is er nu vergeving mogelijk voor iedereen die in de Heere Jezus gelooft en Hem volgt.

Maar er is nog meer! Naast het cadeau van de vergeving, ontvang je ook het eeuwige leven. Omdat Jezus ook de dood heeft overwonnen.

De vijanden van Jezus probeerden Zijn opstanding geheim te houden. Ze vertelden dat de volgelingen van Jezus Zijn lichaam gestolen hadden.

Uit onderzoek bleek echter dat de bewakers van Jezus' graf waren omgekocht nadat zij aan de vijanden van Jezus verteld hadden dat Jezus vroeg in de morgen was opgestaan nadat een engel de steen van het graf had weggerold. Wat een groot wonder! Zelfs de discipelen van de Heere Jezus konden het eerst niet geloven...

Maar toen Jezus Zelf naar hen toekwam, toen ontdekten ze het:



"De Heer" is waarlijk opgestaan. Halleluja!"

Meer over het Wereldnieuws van Jezus' sterven en opstanding kun je lezen in:

Lukas 23: de kruisiging;
Lukas 24: de opstanding;
Johannes 20: nog meer over de opstanding.
Ontdek in vers 30 en 31, waarom de Bijbel geschreven is.

Hoe het verder is gegaan

(van onze verslaggever)

Misschien vraag jij je af hoe het verder is gegaan met de Heere Jezus. En... of jij Hem, ook nu, volgen mag en kan.

Als we verder lezen in de Bijbel, ontdekken we dat de Heere Jezus veertig dagen na Zijn opstanding, terug is gegaan naar Zijn Vader in de Hemel. Maar niet zonder de belofte dat Hij eenmaal zal terugkomen naar de aarde. Niet meer als baby, zoals eerst, maar zoals Hij naar de Hemel terugging.

Voor Zijn Hemelvaart heeft Jezus eerst nog met Zijn discipelen en andere volgelingen gesproken. Zij kregen een belangrijke opdracht. Zij mochten aan alle mensen in Israël, en ook aan de mensen in alle andere landen, gaan vertellen dat zij terug mochten komen bij hun Hemelse Vader.

Hij begreep best dat deze opdracht moeilijk voor hen zou zijn. En ook, dat zij Hem liever bij zich hadden op aarde. "Maar", zei Jezus, "Ik zal met jullie zijn, altijd." Hoe? Door de Trooster die Hij naar de aarde zond na Zijn Hemelvaart. Die Trooster is de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest denken wij terug aan Zijn komst.

Hij gaf de discipelen moed en kracht om over de Heere Jezus te vertellen. Toen ze dat deden, schrokken een heleboel mensen heel erg. Ze ontdekten dat ze eraan mee hadden gewerkt dat Jezus, de Zoon van God, was gedood aan het kruis!

"Wat moeten we nu doen?", vroegen ze aan de discipelen. "Bekeer je tot God, en laat je dopen in

de naam van Jezus Christus. Dan zullen je zonden vergeven worden en mag je opnieuw beginnen!" Drieduizend mensen kwamen tot geloof in de Heere Jezus en lieten zich dopen. Wat een feest!

Door de Bijbel en het vertellen uit de Bijbel, worden ook wij geroepen om de Heere Jezus te volgen. Er zijn wel eens mensen die spottend zeggen: "Jezus is nog steeds niet teruggekomen. Ik geloof er niets van wat er in de Bijbel staat." Maar weet jij wat er ook in de Bijbel staat? Dat Jezus nog niet teruggekomen is, omdat Hij nog steeds op zoek is naar 'verloren schapen'.

Als Hij terugkomt zal Hij een einde maken aan alle ellende, ziekte en dood. En alle mensen die Zich door Hem veilig naar de stal hebben laten brengen, zullen dan mogen leven op de vernieuwde aarde waar alles echt Goed zal zijn.

Meer over het [Wereldnieuws](#) van Hemelvaart, Pinksteren en de terugkomst van de Heere Jezus kun je lezen in:

Handelingen 1: over de Hemelvaart;

Handelingen 2: over het Pinksterfeest;

2 Petrus 3: over de terugkomst van de Heere Jezus;

Openbaringen 21 vers 1 t/m 8: over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Hoe wij de Heere Jezus kunnen volgen?

Los de puzzel maar op door een **A** of **E** in te vullen op de strepen

Je kunt Jezus' stem horen

_ l s j _ d _ B i j b _ l l _ _ s t

Je kunt Hem antwoorden

_ l s j _ b i d t

Je kunt Hem volgen

_ l s j _ H _ m g _ h o o r z _ _ m t.

Lukas 15 vers 12 t/m 32, de jongste zoon komt thuis. Wist jij dat de Heere Jezus met die vader, God bedoelt?! →

