

In o.a. het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 12 t/m 21 kun je meer lezen over het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus.

Als u, als jij de Bijbel een moeilijk Boek vindt, kan het 'Neem en lees de Bijbel' rooster dat op www.mijnrust.nl te vinden is, een hulpmiddel zijn. Op de site staat ook een link naar de complete Bijbel.

Geen internet? Vraag dan het rooster en een Bijbel aan via 0644261948.

Wie de (online) samenkomsten in de Plantagekerk wil volgen kan terecht op www.hhg-schiedam.nl



**Plantagekerk
Schiedam**
www.hhg-schiedam.nl

De boodschap van het kruis:
een nieuw begin, dwars door alles heen!

We leven in de lijdensstijd, op weg naar Pasen. Evenals vorig jaar denken we bij 'lijden' mogelijk vooral aan de gevolgen van het coronavirus. Dát lijden geeft geen perspectief.

Het lijden waar het in de lijdensstijd om gaat, geeft dat wél. Het gaat daarbij niet om óns lijden, maar om het lijden van Jezus, de Zoon van God, Die geboren werd in de stal van Bethlehem.

In eerste instantie was het Joodse volk enthousiast over Jezus. Hij genas zieken, verloste mensen van demonische machten en sprak over het Koninkrijk van God. De mensen waren er van overtuigd dat Hij de beloofde Verlosser en Koning was.

Dat is Jezus ook, alleen anders dan zij verwacht hadden. De mensen dachten dat Jezus het volk zou verlossen van de Romeinse bezetter.

Zijn verlossing reikt echter veel verder dan de verlossing van een tijdelijke, aardse overheerser. Zijn verlossingswerk is gericht op al de volken, wereldwijd, toen én nu!

Jezus kwam om ons te verlossen van de vloek die er over de wereld ligt doordat wij mensen kozen voor Gods vijand, de duivel, ook wel 'de vader van de leugen' genoemd. Door zijn leugens over God liet de mens zich verleiden om God ongehoorzaam te worden, ondanks het feit dat Hij alleen maar goed voor hen was. Ze ontdekten al snel hoe verkeerd hun daad geweest was. En... hoe onherroepelijk het was!

Door hun zonde was er een onoverbrugbare kloof tussen hen en God ontstaan. Het goede nieuws is echter dat God de mens niet opgaf. Hij beloofde te zorgen voor een weg terug naar Hem, die de kloof overbrugt.

Weet u, weet jij, dat Gods liefde alles te maken heeft met het kruis waaraan Jezus stierf? Hij, de Rechtvaardige, stierf daar namelijk plaatsvervangend voor ons, de onrechtvaardigen.
Wat een liefde!

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3 vers 16)

Door het geloof in Jezus krijgt uw en jouw leven nieuw perspectief. Dwars door alle moeilijkheden van het leven heen. Je leven zal uitlopen op het leven met God op de vernieuwde aarde als Jezus terugkomt.

Wanneer Hij terugkomt? Dat weet God alleen. Maar tekenen van de tijd, waaronder besmettelijke ziekten, zeggen ons dat Zijn terugkomst steeds dichterbij komt. Tot die tijd klinkt de oproep tot bekering (terugkeer) tot God. Omdat Hij niet wil dat een mens verloren gaat!
(2 Petrus 3)